



Nieuwsbrief

Dekenij Melhoek

2022

Onze voorzitter aan het woord

Beste inwoners,

Eerst en vooral wil ik iedereen een goede gezondheid toewensen en veel geluk in het nieuwe jaar.

Onze geplande activiteiten konden in 2021 opnieuw niet door gaan, maar we konden op een alternatieve manier toch verbondenheid en solidariteit realiseren. We kijken met een positieve ingesteldheid vooruit en hopen dat we elkaar snel weer mogen ontmoeten en samen mogen feesten !

In naam van het

bestuur,

De Brauwer Eddy

Uw voorzitter



Naast onze jaarlijkse activiteiten schenkt het bestuur nog speciale aandacht aan familiale gebeurtenissen zoals:

- Huwelijk & andere jubilea
- Geboorte
- Eerste en plechtige communie
- Lentefeest
- Overlijden

Laat de feestelijkheden/plechtigheden binnen je gezin of bij je burens weten aan het bestuur, zodat we niemand vergeten!

www.dekenijmelhoek.be — info@dekenijmelhoek.be

www.destelbergen.be

Agenda 2022

onder voorbehoud

- **maart:**
Dekenij Melhoek helemaal schoon
- **16 april :**
Paasgeschenk gepensioneerden
- **18 april :**
Paaseierenzoektocht voor kinderen
- **4 juli:**
Daguitstap
- **26—29 augustus:**
Melhoekfeesten
- **4 december:**
Sinterklaas
- **25 december:**
Kerstdrink



50 jaar Dekenij Melhoek

Eind de jaren zestig rijpte het idee bij de uitbater van café 't Wit Paard in de Wellingstraat, Dhr. De Vuyst Chris, dat er in onze wijk een comité moest gevormd worden om - zoals in de andere wijken Molenhoek, Veerhoek, Klaver e.d. - een dekenij op te richten.

Zoals veelal het geval was en nog is, werden aan '**den toog**' de eerste plannen gesmeed door o.a. Chris De Vuyst, Remy De Brauwer en Etienne De Muynck.

Dit betekende dan in 1971 de officiële start van "Dekenij Melhoek".

Volgende mensen zaten toen in het bestuur: Dhr. Rogiers (erevoorzitter), Dhr. De Muynck Etienne (voorzitter), Dhr. Roggeman Elie (Deken), Mevr. De Mangelaere Jeannine (Dekenin), Dhr. Roels Marcel (Secretaris), Dhr. De Bruycker Ivan (Schatbewaarder)



De eerste kermis (in mei 1971) vond plaats in manege "De Sloovere", nu manege "Wellington". De bestuursleden hadden samen wat geld voorgesloten om de kosten te dekken en bij de eindafrekening bleek dat men juist voldoende had om alles terug te betalen. In 1972 en 1973 vonden de festiviteiten plaats in manege "De Lathouwer". In 1974 werd er een tent geplaatst in de Moerstraat op de weide van manege "De Sloovere".

De vlag

In de zomer van 1972 was er weer feest in "**Den Melhoek**", want we hadden een officiële vlag!

